

Anna-Bonifatiuskerk aan de Oosterparkstraat 246

Samenwerkingsverband Clara & Franciscus vieren bijna dagelijks parochianen eucharistie- of woord- en communievieringen, doen yoga, mediteren of bidden gezamenlijk de rozenkrans.

In een serie artikelen vragen wij ons af hoe het gebouw tot stand is gekomen, welke heiligen in onze kerkgebouwen centraal staan en wie er allemaal voor zorgen dat de vieringen op rolletjes verlopen.



In de Anna-Bonifatiuskerk staan twee heiligen centraal: de heilige Anna en de heilige Bonifatius. Waarom is dat? De huidige kerkruiimte is ontstaan vanwege het opheffen van de Sint-Annakerk en de Sint-Bonifatiuskerk.

Aan de Prins Hendrikkade ontstond in 1720 als schuilkerk de Annakerk. In 1900 betrok de gemeentergergracht. Dit is in 1972 afgebroken. De poort naar de kerk aan de Wittenburgergracht is nog intact gebleven en nog te zien. In 1972 voegde de Anna-parochie zich bij de Bonifatiuskerk.

Samen met de toenmalige nieuwbouw rond de Oosterparkstraat ontstond in 1882 de Bonifatiusparochie. In 1886 is het door een leerling van Cuyper gebouwd en aan het Kastanjeplein in gebruik genomen. In 1982 is het afgebroken. Op deze plaats staat nu het verpleeghuis Kastanjehof. In 1982 betrok de parochiegemeenschap de vroegere pastorie; de recreatiezaal van de priesters die daar woonden werd de huidige kerkzaal.

Het beeld van de Heilige Bonifatius stamt uit de Bonifatiuskerk. In de kerkzaal hangt een wandkleed met de voorstelling van Anna te Drieën, gemaakt door een parochiaan van de Sint Annakerk. Tevens gaat het verhaal dat er in de altaartafel een relikwie van Titus Brandsma is gebracht.

Bonifatius

De uit Engeland afkomstige heilige Bonifatius preekte in de zevende eeuw het Christendom in Duitsland en Nederland. Tijdens zijn kersteningsmissie liet hij de Donareik in Geismar (Duitsland) kappen. Vanwege zijn schennis van heidense heiligdommen werd hij, toen hij tegen de tachtig jaar was, met 52 medemissionarissen door de Friezen in Dokkum vermoord. Een groot deel van zijn leven werkte hij in Duitsland, waar hij op veel plaatsen wordt vereerd.

Anna

De heilige Anna was als echtgenoot van Joachim de moeder van Maria en dus grootmoeder van Jezus. Zij wordt niet in het Nieuwe Testament beschreven, maar duikt in de tweede eeuw op in een Griekse tekst. In de vroege middeleeuwen ontstaat er een verering van de heilige Anna. Zij wordt vaak afgebeeld met Maria en het kind Jezus, de Anna te Drieën. Bron: Wikipedia

Titus Brandsma (1882-1942) was oa. geestelijk adviseur voor de RK Journalistenvereniging. In de oorlogsjaren reisde hij stad en land af, om bij pastoors, kranten en verenigingen het verbod van de bisschoppen om advertenties van de NSB op te nemen in hun kranten, uit te leggen. In het weekend van 18 januari 1942 was hij in de Bonifatius bij zijn goede vriend pastoor Schippers. Die zondag gingen zij samen voor. Maandag vertrok hij naar Nijmegen waar hij die middag gearresteerd werd.

De huidige kerkzaal heeft plaats voor 120 kerkgangers. Iedere zondag komen vijf mensen van het nabijgelegen verpleeghuis Kastanjehof in rolstoel naar de kerk. Tijdens de vieringen hangt een informele en spontane sfeer.

Boven de kerkzaal wonen de zusters Céline, Lily en Eustokhia van de orde SSPS opgericht door Arnold Janssen. De orde is vooral actief in Azië en Europa. Iedere dinsdag koken de zusters samen met de priesters van de SVD een maaltijd voor iedereen, die langskomt. Dit doen zij in het kader van het project Kiemkracht.

De Anna-Bonifatiuskerk is onderdeel van de ABG-parochie, waartoe eveneens de Gerardus Majella kerk in Zeeburg behoort en de Binnenwaai in IJburg. De website is: www.abgparochie.nl.

Victor Budke